

ALIR anor

MEDLEMSBLAD FÖR FORSKARFÖRENINGEN ALIR, SÖDERHAMN MED OMNEJD.

Årgång 31, nummer: 2, juni 2014



Hälsingebocken. Här på Hälsinge Regementes fana. Läs vidare i Lennart Sandströms artikel.

I detta nummer:

Information om Alir	2
Redaktörens spalt	2
Ledare.....	3
Artiklar	
Fyra generationer Burström vid Lappvattnet no.5 och Gammelbyn no. 8 av Tommy Hernelind.....	4
Hälsingebocken av Lennart Sandström.....	6
Året var 1914 - Gamla tidningsklipp av Lilian Hansen.....	7
Medlemsinformation	8
Höstens program	8
Nvböriarkurs i släktforskning.....	8

Alir Anor nummer 2 juni 2014

Ansvarig utgivare: Tommy Hernelind.
Kontaktuppgifter nedan.

Om ALIR

Forskarföreningen ALIR, lokalförening för släkt-, person- och bygdeforskning, bildades i mars 1977. Föreningens namn är taget efter folklandsnamnet Alir, en medeltida beteckning för området kring Ljusnans dalgång i södra Hälsingland. Föreningen har som sitt främsta intresseområde socknarna Söderala, Mo, Norrala, Trönö, Skog och Söderhamns stad med närområden. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Medlemsbladet ALIR anor utkommer 4 gånger per år, den 25:e i månaderna mars, juni, september, december. Manusstopp är den 25:e månaden före utgivning.

Artiklar i denna publikation får, med angivande av källa, kopieras eller på annat sätt återges.

Styrelse 2014

- Ordförande: Tommy Hernelind.
E-post: marchernelind@hotmail.com
- Vice ordförande: Krister Rundqvist.
Tel. 0270-42 47 01
E-post: krister.rundqvist@soderhamn.com
- Sekr: Rigmor Strandberg.
Tel. 073-153 60 36
Epost: riggan.strandberg@soderhamn.com
- Kassör: Ann-Catrine Lundström.
Tel. 0270-122 32, 070-647 98 79
E-post: anci.lundstrom@telia.com
Ledamöter:
- Lilian Hansén
Tel. 0270-696 16
E-post: lilian.hansen@soderhamn.com
Torbjörn Goude
E-post: torbjorn.goude@soderhamn.com

Ersättare:
- Tore Haglund
E-post: tore.haglund@soderhamn.com
Vakant
- **Medlemsansvarig:**
Ann-Catrine Lundström
- **Kursansvarig:**
Anna Persson Tel. 0270-28 46 4

Redaktion

Redaktör: Lars-Olof Eklund, Sven Jonsons gata 3
302 27 Halmstad. Tel. 035-21 07 61
E-post: lo.eklund@telia.com

Du kan bli medlem i Alir genom att sätta in 120 kr på Plusgiro 913009-7.

Föreningens hemsida: www.alir.se

En vädjan från styrelsen och redaktionen

Skicka gärna in artiklar, antavlor, tips och idéer till redaktören via e-post eller vanlig post. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material i signerade artiklar.

Det är även tacksamt om insänt material är oformaterat. Det vill säga skrivet rakt upp och ner utan konstigheter på full, 16 cm, sidbredd.

Redaktörens spalt

Samma gamla redaktör och en ny ordförande som jag hälsar välkommen i spalterna! Han presenterar sina anor genom en artikel i detta nummer, där fortsättning följer i nästa nummer.

Dessutom någon liten omflyttning bland de funktionärer som valdes på årsmötet.

Här i södra Sverige är det full sommar! Blomningen i full gång och jordgubbarna är redan nere i acceptabla priser. Vi får hoppas, att sommaren inte kommer av sig, utan att alla får tillfälle att njuta av den.

Med detta önskar jag alla läsare en skön sommar!

Lars-Olof Eklund

Ledare

Nu närmar vi oss sommar uppehållet 2014, det har verkligen varit intressant att tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna vara vid rodret, och sätta ut riktningen för släktforskningen i framtiden, att det faller samman med ALIRs mål det vill säga att göra släkthistorian tillgänglig och intressant för alla och för alla åldrar.

Vårt mål är att ALIR skall kunna vara en mötesplats för alla som har intresse för sin släkt och dess historia, därför kommer vi ha för utom tisdags träffarna, släktforsknings kurser, föredrag och aktiviteter som täcker upp olika ämnen allt i från emigrant forskning till t.ex. forskning om vallon släkter, etc.

Vi hade nu före sommar uppehållet DIS-MITTs ordförande Rolf Lusth med en kollega som hade föreläsningar om DIS, Dator i släktforskning, det var utmärkta och intressant föredrag som också handla om släktforskarprogrammen DIS gen och Min släkt, det var över 30 personer närvarande.

Som det ser ut i dag så efter sommar uppehållet så är det vice ordförande Krister Rundkvist som håller i rodret, och styr upp inför höstens aktiviteter. Detta på grund av att min hälsa är sviktande och det ser lite osäkert ut inför hösten.

Men jag har glatt mig åt det engagemang och intresse av föreningen som många av er har som jag mött

jag önskar er en glad sommar och väl mött, efter uppehållet...

Hjärtliga hälsningar

Ordförande Tommy Hernelind

Artiklar

Fyra generationer Burström vid Lappvattnet no.5 och Gammelbyn no. 8

Av Tommy Hernelind

Del 1

Jag börjar min släkt historia med Kronolänsmannen och Sockenskrivaren och Kommissarien Johan Burström född 1721 i Åbyn no. 17 på ”Storant hemmanet”. Hans far var Abraham Josephson han tog namnet Burström (1686-1763) han var också Länsman och Hemmans ägare av ”Storant hemanet” Åbyn no. 17, som ibland också kallas ”Håkmarks hemmanet”

efter Johans farfarsfars Håkan Mårtensson (1597-1656) som var första hemmans ägare av Åbyn no 17 där stamgården också fanns för ”storant hemmanet”. Det var tidigare var betydligt större och innefattade Åbyn

no.17,18,19,vid delningen fick Håkan Mårtensson som sagt Åbyn no.17 och hans bror Nils Mårtensson blev hemmansägare över Åbyn no.19. Abraham Josephson Burström bodde på stamgården Åbyn no. 17 och han var gift först 1711 med Karin Nilsson (1686-1755) från Åbyn no.

11(L) med henne fick han 9 barn, sen gifte Abraham Josephson Burström om sig år 1756 som änklings med Anna Andersdotter (1707- 1776) från Risåtrask. De var barnlösa, p.g.a. Abraham var 68 år vid vigseln och hans hustru Anna som var 49 år vid vigseln.



Åbyn no.17 ”Storant Hemmanet” Där fyra generationer var bosatta, sist Johan Burström.

Man kan ställa sig frågan hur denna hemmansägare och kronolänsmann och sockenskrivare och Kommissarien Johan Burström kunde gifta 1749 sig med borgardottern Christina Maria Kröger från Stöcksjö, Teg, Umeå lfs. Svaret kan komma av Johan Burströms släktbakgrund, både på fädernet och mödernet har han stark Bure

anledning. Hans fäderne 8 generationer tidigare dvs. omkring 1480 talet, finner vi Olof Andersson som var gift med Britta Jonsdotter från Yttervik no.7 Olof Andersson ägde hemmanet Åbyn no.14 före 1540 talet, Och Johan Burströms farfarsmorfars far var Olof Clementsson Hemmansägare av Åbyn nr 5 under åren 1565-1597. och Olof

Clementsson gift med Elin Staffansdotter från Innervik no.7 Och Johan Burströms morfars farfars far Jon Nilssons morföräldrar var Hans Andersson gift med Cecilia Hersedotter från Bureå no.6.

I Christina Maria Krögers födelsebok står: Den 1 jan 1730 döptes Kamrerens Nils Krögers barn Christina Maria Dopvittnen: Högborne general major Carl Morath och högvälborne fröken Ulrika Gründel, Hr Magister Hedström och madam Juliana Christina Torsell. Christinas far var Nils Mickelsson Kröger. Var hemmans ägare av Västerhiske nr.7, han var lantmäterimästare, kamrer, rustmästare, häradsskrivare, landskamrer. Och farfar Mickel Kröger var borgare och rådmann och farfars far Nils Isaksson var borgare i Umeå stad, Christinas farmor far var borgaren Nils Andersson Röbbäck, vars farfarsfars morfars far Olof Bure i Röbbäck Christina mor var Elsa Torsell och morfars far Lars Torsell var borgare och landskamrer. Morfars far Ögger Torsell som blev adlad Ehrenpåle nr.1698, morfars mor rådmans dotter Maria Stockenström i

Stockholm Elsas mormor var Anna Bröms från den gamla borgmästarsläkten Bröms i Norrköping.

Så att denna 20 åriga borgardotter Christina gifte sig 13 jan 1749 i Umeå stad med den 8 år äldre Johan Kronolänsman och Socken-skrivaren som då köpte Gammelbyn no. 8 "Svedjan" år 1765, var hemmanet på 7/32 mantal, detta vackra hemman vid vattnet, ett underbart ställe att starta sin familj. De fick barnen: Eva Gabriella född 1750. Elisabeth Catharina född 1752, Maria Elisabeth född 1754, Nils Peter var född 1756, Anna Christina var född 1757, Abraham var född 1761, Anna Charlotta var född 1764. alla född i Gammelbyn. År 1798 dog Kronolänsman och Kommissarien Johan Burström 77år och 9 månader gammal han dog av Ålderdomsbräcklighet och 1802 dog och begravdes Kronolänsman Burströms hustru Christina Maria Kröger i Gammelbyn av ålderdoms krämpor, hon blev 71 år gammal, Johan och Christina var omgivna av barn och barnbarn på denna idealiska och vackra plats.



Hemmanet Gammelbyn no. 8 "Svedjan"

Första dottern Eva Gabriella född 1750 i Burträsk. var gift med Prästen E. Schörling.

Andra dottern Elisabeth Catharina Burström född 22 feb 1752 i Gammelbyn, kalla sig "Elsa Cajsä" hon gifte sig 1777 i Burträsk med Kronolänsman Hindrich Lundström,

Hindrich var född Zackrisson bytte efternamn till Lundström. Han var uppväxt på lappvattnet no.5. i Burträsk det verkar som han övertar sin svärfars hemman "Svedjan" år 1787 det kan man läsa om i Boupp-teckning den 18 okt 1787, Han övertar

hemmanet Gammelbyn nr. 8 av svärfar Länsmän Johan Burström, där han överlåter hemmanet Gammelbyn nr 8 "Svedjan" till sin måg Hindrich Lundström. De fick 11 barn under åren 1770-1792.

Tredje dottern, Maria Elisabeth Burström var född 26 jan 1754 i Gammelbyn, Burträsk

Maria var gift 1779 med Olof Olofsson som var Nämndeman och Bonde på Bursiljum nr 3 i Burträsk. Sonen Abraham Olofsson var född 1783 i Bursiljum no 3, övertar hemmanet.

Fjärde barnet Nils Peter Burström var född 22 feb 1756 och dog 1756 i Burträsk.

Femte barnet Anna Christina Burström född 3 feb 1757 och dog 1757 i Burträsk.

Sjätte barnet var min anfader Länsmän Abraham Burström född 19 okt 1761 och uppväxt på hemmanet Gammelbyn o.8 "Svedjan" gifte sig 15 dec 1782 n i Burträsk med Magdalena Zackrisdotter född 7 jul 1759 och uppväxt i lappvattnet no.5.

Sjunde barnet var Anna Charlotta Burström var född 30 maj 1764 Gammelbyn, var gift med Johan Fredric Hedström han var hemmansägare på Åbyn nr 4 och klockare, som hans far och farfar var Magister Johan Hedström Kyrkoherde i Burträsk åren 1736-1766. Ägare av Hemmanet Åbyn nr 4 Gift med Catharina Elisabeth Torsell, (syster till Elsa Torsell) f 1710 i Umeå, död. i Burträsk 18 jun 1787. Anna Charlotta och Johan Fredrik fick 9 barn.

Hälsingebocken

Av Lennart Sandström

Varje landskap har sin symbol: I Hälsinglands vapen finns den stegrande bocken och i grannlandskapen har Gästrikland älgen och Medelpad de två blå banden som symboliserar Ljungan och Indalsälven.

Det finns kanske delade meningar om hur bocken blivit Hälsinglands symbol. Sagor och myter kan blandas, vill man tro eller inte tro?

Här är en version:

Vi förflyttar våra tankar till vikingatiden. På sin gård i Forsa satt den mäktige Fune och han inbjöd sina vänner till midvinterblot. De kom överens, att de till våren skulle utrusta en flotta och draga ut i västerled.

När våren kom seglade de ut från hälsingekusten. Så småningom kom de utanför Frankrike och Spanien och seglade genom Gibraltar och kom ut i Medelhavet. Där kom de i häftig strid med en grekisk flotta. Fune manade till strid. Hälsingarna besegrade grekerna. Som krigsbyte tog de ett fälttecken som satt i masttoppen. Det var en stegrad bock, symbolen för solen och Hellas.

Sågnen berättar att detta fälttecken fördes hem som krigsbyte och blev symbolen för Hälsingland och Hälsinge regemente.

Redan 1658 fanns bocken på Hälsinge regementets fana. Den indelas i fyra fält. De svarta fälten symboliserar Hälsingland och de vita Gästrikland. Under alla år har bocken varit symbolen för Hälsinge regemente och dess fana.

I vår tid är Hälsingebocken mycket populär. När regementet flyttade från Mohed till Gävle 1908 fick bocken även anknytning till Gävle. Kan Gävle-bocken som brinner varje år vara inspirerad av Hälsingebocken?

Utdrag från forskning om Hälsinge regementets historia.

Red. Bland min mammas efterlämnade saker från sin ungdoms uppväxt i Söderhamn finns ett broderi med Hälsingebocken. Det är gjort någon gång kring 1930. På hus i Hälsingland ser man ofta bocken i svart uppsatt på fasader. Jag har även sett bocken på en villa i min nuvarande hemstad Halmstad och på andra orter. Red.s anm.

Världskriget 1914 från Söderhamns Tidning

Lilian Hansen har botaniserat

Inledande händelser

17 juni	Uppror i Arabien
29 juni	Hemskt anarkistattentat i Bosnien: Då Österrike - Ungerns tronföljare, ärkehertig Frans Ferdinand och hans gemål Hertiginnan af Hohenbeg, i går middag åkte genom gatorna i Sarajevo i Bosnien, aflossade en gymnast i deras omedelbara närhet flera revolverskott mot dem. Båda blevo dödligt sårade och afledo efter några minuter.
3 juli	Bosnien en fälla, där ärkehertigen måste omkomma Personer som varit i den mördade ärkehertigens sällskap har förklarat att hela Bosnien var en fälla, i hvilken ärkehertigen ovillkorligen måste omkomma. Under frukostbordet, där hertigparet efter återkomsten från rådhuset i Sarajevo skulle sitta, har man funnit två helvetesmaskiner.
4 juli	Planerat attentat mot Ryske Tsaren I Beaumont Frankrike har häktats två ryssar vid namn Kiritsj och Trojanovski. De innehade revolver och två bomber och har erkänt, att de haft för afsikt att föröfa ett attentat mot ryske tsaren.
13 juli	Planerat attentat på President Poincaré Parispolisen har kommit en hel anarkistkedja på spåren, till hvilken de häromdagen häktade ryssarna utan tvifel höra. De anses ha planerat ett attentat mot Poincaré, då han på söndagen skulle aflägga ett besök i den lilla staden Teronne.
22 juli	Storpolitiska funderingar vid Frankrikes Presidents besök i Stockholm
27 juli	Krig Österrike – Serbien? Serbien afvisar Österrikes fordringar – de diplomatiska förbindelserna afbrutna. Fara för Europeisk konflikt.

Världskriget begynner

1 augusti	Världskriget begynner Allmän mobilisering i Ryssland, Österrike – Ungern, Holland och Belgien. Tyskland i ”hotande krigstillstånd” Finland förklarar i krigstillstånd: I en Kejsarlig ukas förklarar Finland jämte de till Finland hörande sjöterritorierna i krigstillstånd. Danmark bestyrker sin neutralitet i enlighet med förordningen den 20 december 1912.
-----------	---

B-FÖRENINGSBREV

Forskarföreningen Alir
Söderhamns stadsbibliotek
Box 203
826 25 Söderhamn



Medlemsinformation

Höstens program 2014

16 september	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
18 september	Nils Rundkvist berättar om sågverksepoken	17-19	Konferensrummet Biblioteket
30 september	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
14 oktober	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
28 oktober	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
11 november	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
25 november	Tisdagsträff dagtid	10-13	Med forskarhjälp
29 november	Grötfest	13-15	Bygdegården Vargen

Vid ytterligare torsdagsträff meddelas det på Alirs hemsida och annons i Föreningsnytt..

Plats: Stadsbibliotekets forskaravdelning om inget annat anges

Nybörjarkurs

Är du intresserad av en nybörjarkurs?

Alir anordnar kurs som är på kvällstid. Vi träffas 6 ggr.

Plats: ABF- lokalen Götgatan 11, Söderhamn

Under kursen använder vi oss av Arkiv Digital som har kyrkböcker på nätet.

Vid anmälan kontakta Anna: anna.persson@soderhamn.com eller Alirs hemsida.

Vid frågor ring Anna på mobil: 070-212 19 67